

Boven de wadden ligt mooi Oosterland  
hoog op 't keileem tegen stormvloed bestand  
De zee zit vol golven - daar wil je niet zijn,  
maar thuis klinkt het veilige visserslatijn  
De mist en de regen, de eilandmystiek  
dat maakt de mens dorstig en melancholiek

En God in de hemel dat is dus een Ier  
en die drinkt met de Wieringers whisky en bier  
Whiskey en bier, Whiskey en bier  
Wieringers, whiskey en bier

2

Zwerfkeien ooit door 't ijs meegebracht  
geven de Wieringers magische kracht  
Ik ben nooit in Schotland of in Ierland geweest  
maar in Oosterland waait vast dezelfde geest  
Oud als 't eiland, oud als een ziel,  
groot als de dorst die hen vaak overviel

*Rf 2* En God in de hemel . . .

Boven de wadden, hoog boven de zee  
staat in de hemel een havencafé  
Mocht ik bezwijken, dan vaar ik daar heen  
het slingert er nooit èn je bent niet alleen.  
Ja-mocht ik - verzuipen, dan zal-ik DAAR zijn  
En dan drink ik een neut met de hoofdkastelein

*Rf 3* En God in de hemel, dat is dus een Kelt  
die op Wieringers, whiskey en bier is gesteld!  
Whisky en bier . . .

*Rf 4, 5* JA God in de hemel dat is dus een Schot  
die op Wieringers, whisky en bier is verzet!  
Whisky en bier . . .

JA God in de hemel dat is dus een Ier  
en die drinkt met de Wieringers whisky en bier

. //: Whisky en bier Whisky en bier  
. Wieringers, whisky en bier.. ://

CODA

JA God in de hemel, dat is dus een Ier  
En die drinkt met de Wieringers whiskey en bier